



af Sørine Gotfredsen
Udkommer den
28. maj 2020
på Bibelselskabets Forlag



Bog + e-bog:
264 sider
14,3 x 21 cm
Softcover med flapper
ISBN 978-87-7523-988-7
Vejl. udsalgspris: kr. 259,95

E-bog i styksalg:
ISBN 978-87-7232-165-3
Vejl. udsalgspris: kr. 129,95
(kan også streames)

Pressekontakt:

Forlagschef
Lisbeth Elkjær Øland
Tlf. 6178 1980
leo@bibelselskabet.dk

Find pressebilleder på
[www.bibelselskabet.dk/
presse](http://www.bibelselskabet.dk/presse)

Pressemeddelelse

Som Sørine læser Bibelen

Udkommer den 28. maj på Bibelselskabets Forlag

Sørine Gotfredsen er kendt i offentligheden for skarpe analyser og modet til at stikke næsen frem med ikke altid populære synspunkter. I sin nye bog om Bibelen, får læseren lov at komme tæt på og møde en anden side af den profilerede debattør.

Det personlige sat i relief

I *Som Sørine læser Bibelen* deler forfatteren ud af sine livserfaringer. I en eftertænsksom og personlig læsning af Bibelen kommer hun rundt om kernepunkter i den og i sit eget værdigrundlag og sin egen tro. Samtidig spejler hun en række aktuelle samfundsdebatter og værdikampe om fx aktiv dødshjælp, feminisme, nationalfølelse og identitetstænkning i Bibelens tekster og giver stof til eftertanke og diskussion.

Forfatteren fortæller i *Som Sørine læser Bibelen* om, hvordan hun efter 30 år som enlig kan sætte spørgsmålstejn ved par-tanken fra Bibelens skabelsesberetning. Men også om, hvordan dét at have fået en kæreste minder hende om det uetiske i at være sig selv nok – og om det ansvar, vi har for hinanden. Hun fortæller om udfordringen i et venskab, hvor det værdimæssige udgangspunkt stritter i hver sin retning. Og hun giver sin tolkning af, hvad det betyder for et menneske og et samfund ikke at blive holdt op på en guddommelig relation og autoritet.



Sørine Gotfredsen (født 1967) er præst, journalist, debattør og forfatter. Hun er kendt som en af tidens mest markante stemmer, en både eftertænsksom og skarp debattør af vores kultur og samfund.

Bogen er en del af Bibelselskabets udgivelseslinje ”kultur, tro og eksistens”, som bidrager til en levende debat og refleksion over tidens og eksistensens store spørgsmål – inspireret af Bibelen og kristendommen.
