



Bibelselskabet



BIBELN I BAGLOMMEN

Vers til dagen og vejen

Håb og trøst til baglommen: Nyt hæfte serverer det bedste fra Bibelen i et praktisk format

Bibelen i baglommen er en samling af varme ord og bønner. Det bedste fra Bibelen lige til at tage med. Udgivelsen, der har et praktisk lommeformat, kan bruges til personlig læsning, til trøst, inspiration, adspredelse. Den vil være velegnet som gave på en lejr, til at have liggende i våbenhuset eller i konfirmationsforberedelsen.

Den lille verssamling indledes med velsignelsen og slutter med fadervor. I alt består *Bibelen i baglommen* af 34 uddrag fra Bibelen i autoriseret oversættelse af 1992. Ordene ledsages af vignetter, tegnet til lejligheden af den erfarne grafiker Sune Ehlers. Generalsekretær i Bibelselskabet, Johannes Baun, siger om udgivelsen:

”Bibelen i baglommen er, som undertitlen fortæller, vers til dagen og vejen. Vi lavede først en særudgave til socialt udsatte, men da vi fik den i hånden, faldt tøren: Vi er alle udsatte og har behov for ord til hjælp, trøst og inspiration.”



Han siger videre:

”Trods det lille omfang afspejler tekstudvalget den virkelighed, der gælder for alle mennesker i dag uanset livssituation, og som også findes i Bibelens univers: at livet rummer gode og svære tider. Eller sagt med ord fra en af de udvalgte tekster: Alting har en tid. Det er vores håb, at udgivelsen kan nå baglommerne for folk i alle sammenhænge – og dermed bidrage til Bibelselskabets mission om at gøre Bibelen nærværende, i samfundet, i kirken og for den enkelte.”

Bibelen i baglommen kan købes til 20,00 kr. pr. stk. Ved køb af 10 stk. gives 50 % rabat.



BIBELN I BAGLOMMEN Vers til dagen og vejen

ISBN: 978-87-7232-260-5 | 40 sider | Klammehæftet | 105 x 75 mm | Vejl. udsalgspris: 20,00 kr.